



**BPOST**

**PB-PP**

**BELGIE(N) - BELGIQUE**

## **Het Spartaantje**

**DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD**

**van de Spartastappers, Ardoole**

*Jaargang 20 – NUMMER 1  
januari – februari – maart 2019*

Erkenningsnummer **P924224**

Driemaandelijks - verantwoordelijk uitgever:

Filip Savat, Rijselstraat 6, 8800 Roeselare

[filipsavat.2@gmail.com](mailto:filipsavat.2@gmail.com) .

[www.spartastappers.be](http://www.spartastappers.be) .

**AFGIFTEKANTOOR ROESELARE**

# **Het Spartaantje**

## **Inhoudstafel.**

Voorwoord.	2
Activiteiten van de voorbije maanden.	2
Een wandeling in Wijtschate.	5
Terugblik op 2018.	6
Activiteiten de komende maanden.	7
Administratie.	8
Aanbevolen tochten eerste kwartaal 2019.	9
Winterreis Dolomieten 2020.	10
Slotwoord.	10

## **Voorwoord.**

Beste clubleden,

Opnieuw een jaar voorbij, een jaar met weinig regendagen en véél zon, ideaal om te genieten van de buitenlucht! Dat we dit met z'n allen deden, blijkt duidelijk uit de uitslagen en statistieken.

Ondanks het feit dat er enkele leden om één of andere reden hebben afgehaakt, hebben we het voorbije jaar toch de kaap van 400 leden gehaald, nl. 402. Dit is natuurlijk een zeer mooi getal, dat sowieso een pak werk meebracht op administratief en organisatorisch vlak, maar door jullie goede medewerking is alles goed verlopen.

De hernieuwing verliep vlot, de meesten zijn opnieuw aangesloten. Diegenen die nog moeten hernieuwen, kunnen dit nog doen tot einde februari, daarna is de lidkaart 2018 niet meer geldig.

Het is wel belangrijk dat jullie het Spartaantje goed lezen en opvolgen, om zo op de hoogte te blijven van de activiteiten en het nieuws van onze club.

Voor 2019 zijn er enkele nieuwigheden in de Federatie. Meer daarover verder in dit Spartaantje.

Véél leesgenot!

Jullie voorzitter,

Walter.

## **Activiteiten in de voorbije maanden.**

### **Ardooise Veldbostocht, 20 oktober 2018.**

De droge herfst schilderde mooie herfstkleuren. Het Veldbos lag er droog en mooi bij. Gabriel had opnieuw een mooi parcours uitgetekend. De kleine afstanden konden ook genieten van het Veldbos, dankzij de ligging dichtbij de startplaats en dit werd zeker gewaardeerd door de wandelaars.

De grotere afstanden trokken langs de groenzone van Ardo richting De Sterre, waar de verzorgde rustpost gelegen was, met dank aan de vrijwillige medewerkers. De verse soep met een broodje was een welgekomen opwarmertje.

Na de rustpost konden de wandelaars ofwel nog een lus maken doorheen het Rhodesgoed, ofwel de terugweg aanvatten.



Aan de afstempeling waren de commentaren dan ook positief over de organisatie van de wandeling. Ook hier stonden de vrijwillige medewerkers opnieuw paraat om alles mooi te verzorgen.

Om 15 u konden we dan tenslotte afsluiten op 885 deelnemers, wat zeker niet slecht was aangezien er drie tochten waren in West-Vlaanderen. Om 18.30 u waren de matten opgerold in de startzaal en konden we met alle medewerkers nog nagenieten van een lekker stoofpotje en een drankje.

Nog enkele werkjes achter de schermen de dagen nadien en dan op naar de volgende activiteit!

### **Hernieuwingsvoormiddag, zaterdag 10 november 2018.**

Op zaterdag 10 november was er opnieuw de mogelijkheid om het lidmaatschap te hernieuwen. Dit werd traditiegetrouw gekoppeld aan een kleine wandeling tussen 8 en 12 uur voor de liefhebbers.

De weersomstandigheden kondigden zich niet ideaal aan. Gelukkig bleef het droog tot rond 11.30 u zodat de meesten 'bijna' droog arriveerden.

We konden 250 leden opnieuw inschrijven, waarna we rond 12.15 u konden afsluiten, nadat iedereen gezellig had kunnen bijpraten bij het nuttigen van een gratis drankje.

### **Clubfeest, zaterdag 17 november 2018.**

In de voormiddag werd de zaal klaargezet, de drank in de koeling gezet, tafels geplaatst, glazen en tassen voorzien, verwarming aangezet. Kortom, alles werd in gereedheid gebracht om jullie te kunnen ontvangen.

Tussen 16 en 18 u was er ook nog mogelijkheid om het lidmaatschap te hernieuwen.

Vanaf 18 u kwam iedereen met mondjesmaat toe, mooi uitgedost en welgezd, klaar om te genieten van een mooie avond. Er werd een drankje naar keuze aangeboden en op de tafels stonden enkele knabbeltjes klaar.

Rond 18.30 u waren de meesten op post, tijd dus voor een dankwoordje van de voorzitter, dit in naam van het ganse bestuur.

Om 19.30 u kon dan aangeschoven worden voor een warme maaltijd. Alles verliep vlot, zodat na het eten reeds een dansje kon gedaan worden om het eten wat te laten zakken, dit in afwachting van het lekkere dessertbuffet dat nog volgde.

Na het afruimen van de tafels kon men dan volop genieten van een dansje, een babbel en een goed glas!

Dit alles werd aangeboden aan een echte all-in clubprijs. Moe maar voldaan begon vanaf 1 u de zaal langzaam leeg te lopen. De vele bedankingen die we ontvingen, gaven ons de moed om zo verder te werken. We zouden zeggen: op naar 2019!



## **Busreis Leuven, zaterdag 15 december 2018 (eerste verslag: door Leo).**

Dit keer reden we met twee bussen naar Leuven met de bedoeling daar een mooie wandeling te combineren met de Kerstmarkt. Ook Gino was op tijd – hoewel wat bleekjes van de bijna schouwbrand van zijn buur – en dus konden we op het voorziene uur 13.30 u starten met Jan en vrouw Els als rustige en vertrouwde chauffeurs van Demonie Cars. Vandaag reden ze langs Oostkamp, gezien de situatie in Aalter nog altijd wat ingewikkeld blijft.

Rond 15 u werden we in Leuven opgewacht op parking Bodart waar ze zich op dat moment al een beetje begonnen te verslikken in het aantal autobussen dat er toekwam. Na enkele minuten geduld was het dan maar een vijfhonderd meters stappen naar de ruime en comfortabele refter van het Koninklijk Atheneum Redingenhof voor de inschrijving. Niets zo gemakkelijk: een klever plakken op de inschrijvingskaart en dan kiezen voor: ofwel lus 1, een parcours van 4 of 6 km met de Kerstmarkt, ofwel lus 2, zijnde 7 km in de ruimere omgeving van Leuven.

Wij kozen voor lus 1 en stapten aan de overkant van de straat meteen het ‘Spaans Kwartier’ binnen. We dwarsten de Dijle (wat een stroming!) en wandelden via het Groot Begijnhof, de Benedenstraat, het Dijlepark (een mooi uitgespaarde tuin) en langs het Dijlemolencomplex richting Oude Markt. Die kennen we natuurlijk van de evenementen op TV: het ene café naast het andere, daarom ook ‘de langste toog van België’ genoemd. Even verder kwamen we aan de St. Pieterskerk en het voor de gelegenheid feeëriek verlichte stadhuis.

Wie de 4 km wou stappen kon daar al rechtsaf via de Tiensestraat naar de Kerstmarkt op het Mgr. Ladeuzeplein en het Hooverplein. Het parcours van de 6 km draaide nog rond de St. Pieterskerk naar het Justitiepaleis (in de steigers) en via de Manesjestraat naar de sociale woningbouw van St. Maartensdal en dan rechtsaf naar het stationsplein. Via de Maria-Theresiastraat stapten we nog eerst voorbij de grauwe centrale gevangenis en dan rechtsaf door een vroegere armenbuurt met de typische kleine huisjes (nog veel te renoveren) om uit te komen aan de bibliotheek en vandaar linksaf naar de Kerstmarkt.

Hier was het een drukte van belang natuurlijk, maar was er weinig nieuws te zien. In een geïmproviseerd Bretoens restaurant vonden we toch een plaatsje om een grote klassieke pannenkoek met bruine suiker te eten. Dat deed wel deugd, want in feite was het daar slenteren in de vrieskou. Via de Tiensestraat begonnen we dan aan de terugtocht. Wat opviel was een eindje verder de Muntstraat: warempel een ‘Rue des Bouchers’ geworden, net als in Brussel. Later in de avond voorzeker een gezellige uitgaansbuurt!

Naar het einde van de wandeling toe was er dan een flink stuk Naamsestraat tot we rechtsaf de St.-Kwintensberg konden afdalen, opnieuw richting Tervuursevest en Redingenstraat.



Wat de Glühwein op de Kerstmarkt waard was, weten we niet, maar die in de startzaal was perfect, mét het schijfje appelsien erbij als toetje. Een mooie afsluiter was dat van deze geslaagde daguitstap!

Om 18 u werden de inschrijvingen er afgesloten met een totaal van 2.107 wandelaars. Met de Spartastappers werden we er 2<sup>de</sup> met onze 97 deelnemers. Alvast een succes dus voor de plaatselijke WSV Heverlee-Leuven die met hun nummer 005 een van de oudste clubs moet zijn uit de regio Vlaams-Brabant.

Om 21.15 u was het dan verzamelen geblazen voor de terugreis. We kregen op de bus te horen dat Kortrijk-Brugge maar op 0 - 0 geëindigd was en we zagen hoe het intussen was beginnen miezelen. Als troost bood de club ons nog een biertje of een cola aan en zo ging het vlot richting Ardooië waar we om 23.10 u in de regen toekwamen. Zo repte iedereen zich naar zijn auto. En thuis gekomen waren we dankbaar dat het bestuur weer een héél mooie organisatie gelukt was en dat onze trouwe chauffeurs ons nog een keer veilig en wel hadden thuis gebracht. Nogmaals bedankt voor deze geslaagde uitstap! En ... tot de volgende!

### **Busreis Leuven, zaterdag 15 december 2018 (tweede verslag: door Walter).**

Om wat meer kilometers in de benen te hebben, maakten we de keuze om eerst de lus van 7,5 km te stappen. Deze liep rond het centrum van Leuven.

Dat Leuven een studentenstad is, merkten we algauw aan de vele schoolgebouwen langs het parcours. Aan de Katholieke Universiteit Leuven wandelden we door het Mariapark met aan onze rechterzijde het Kartuizerklooster met zijn mooie gevels, sinds 1953 een beschermd monument. De vele kasseipaden masseerden de onderkant van onze voeten.

Doorheen een groene zone slingerden we ons naar boven op de Edouart Remyvest waar we een mooi uitzichtpunt hadden over de stad Leuven. De trappen brachten ons terug op de kasseiweg. De oude brouwerij van Stella Artois, die in afbraak is en plaats maakt voor appartementen, staat er triestig bij.

Intussen kwam de Dijle hier en daar vanonder de gebouwen ons pad volgen. Enkele eendjes trotseerden de stroming. Ook hier zijn er nog Begijnhuisjes met hun mooi witgeschildeerde façades. Langzaam naderden we terug de startzaal. Het was een mooie, rustige lus waarbij de vele mooie kloostergevels, kerken, de vele fietsen van de studenten en de kabbelende Dijle onze aandacht trokken. Na een drank- en eetpauze trokken we voor de lus van 6 km doorheen de Kerstmarkt waar Leo zijn bedenkingen over neerschreef. Aan alle die mee waren, alvast een grote dank-u-wel voor de stiptheid, dit vanwege het bestuur.

### **Een wandeling in Wijtschate (verslag door Filip).**

23 december. Het regent. Er is een wandeltocht in Wijtschate. Doen of niet? Ik vertrek, met de nodige twijfels maar ook met de juiste uitrusting. Ik schrijf in en vertrek voor de 20,8 km. Bijna onmiddellijk krijg ik al een smal, onverhard pad voorgeschoteld. Het ligt erg modderig door de aanhoudende regen en de vele wandelaars die mij al voor gingen. Na een passage over de Dries van Wijtschate volgt een pad door het Kampagnebos. Op verschillende plaatsen langs het parcours zijn restanten van WO I te zien zoals bunkers en kerkhoven. In het Kampagnebos zie je ook nog iets speciaals. Vanaf begin 1916 waren de geallieerden reeds volop aan het graven onder de Duitse stellingen. De Duitsers waren hiervan op de hoogte. Ze startten de bouw van 29 verticale schachten die uitliepen in horizontale tunnels. Via deze tegentunnels probeerden ze de Britse aanvalstunnels te counteren. Eén van die gemetste schachten, genaamd Dietrich, ligt in het Kampagnebos.



Er volgt een kort stukje grote baan maar al gauw kunnen we weer langs rustige, landelijke baantjes wandelen. Aangezien Wijtschate op een hoogte van 85 m ligt, verwachtte ik een mooi uitzicht op de omgeving. Maar dat uitzicht is vandaag wel eerder beperkt door de laaghangende wolken en de regen. Ik wil wat foto's nemen, maar mijn GSM beslist dat het te koud en te nat is en hij schakelt zichzelf uit...

Het parcours loopt via de doodlopende Spanbroekmolenstraat (leuke naam...); op het einde ervan kunnen wandelaars verder over een onverhard pad dat er ook zeer modderig bij ligt. Mijn tempo zakt een beetje omdat ik toch probeer om de ergste modderstroken te vermijden, maar veel haalt het niet uit: de modder hangt tot boven mijn knieën.

Na 7,5 km kom ik aan de rustpost in Wulvergem. Ik wil mijn controlekaart laten afstempelen maar dat zal niet lukken: het is een doorweekt vodge papier dat ik bovenhaal. Er volgt dan een lusje van 4,6 km dat niet bijster inspirerend is en ik ben blij om, terug in Wulvergem, een broodje te kunnen eten en (vooral) een Keizer Karel Ommeganck te drinken. Ik ben doornat en voel de kilte tot in mijn botten doordringen.

Het laatste deel van de wandeling, terug naar de startzaal, is een ferme 8,7 km lang. En het begint opnieuw met een onverhard stuk van bijna 1 km: modder, wind op kop, regen en bovendien licht bergop. Goed om weer wat op te warmen,

denk ik dan. Het asfaltbaantje dat volgt gaat naar zo'n 60 m hoogte, waarna een landweg terug naar de vallei van de Douve leidt. En nog maar eens een streepje modder... In de verte zie ik reeds de kerk van Wijtschate liggen. Wat verder volgt een laatste, pittig stukje onverhard en daarna de finale klim naar de startzaal. Ik ben zeer tevreden over het parcours en, eens thuis, geniet ik heel erg van een verdiende warme douche. Een aanrader voor volgend jaar!



## **Terugblik op 2018.**

Moezeltocht	1.217 wandelaars
Skobiaktocht	2.257 wandelaars
Natuur- en Bostocht	1.165 wandelaars
Sint-Germanustocht	1.377 wandelaars
Weekdagtocht	653 wandelaars
Veldbostocht	885 wandelaars

Op alle tochten samen hadden we ook nog 881 niet aangesloten wandelaars. We haalden dus in totaal 7.554 wandelaars, een 900-tal meer dan in 2017. We behaalden een zevental eerste plaatsen en meerdere podiumplaatsen op wandelingen bij burens/collega clubs.

We sloten het werkjaar af met 402 leden.

We maakten ook nog een prachtige meerdaagse clubreis met 58 clubleden naar Côte Opale.

De eendaagse busreizen naar Ballatre, Denee en Leuven waren telkens een succes. Voor deze laatste uitstap waren er zelfs twee bussen voor een totaal van 106 leden.

Tussendoor hadden we nog onze verrassingsactiviteit en een mooi clubfeest.

Daarom: dank aan allen voor het behalen van al deze mooie resultaten. We zouden zeggen: op naar 2019 voor ons 20 – jarig bestaan!

## **Activiteiten in de komende maanden.**

### **Ons volledig programma voor 2019.**

zaterdag 19 januari	Moezeltocht
zaterdag 13 april	Skobiaktocht
zaterdag 11 mei	busreis Hulst
zondag 26 mei	Natuur- en Bostocht Rumbeke
zaterdag 8 juni	busreis Scherpenheuvel
zaterdag 20 juli	Sint-Germanustocht Egem
15 t.e.m. 18 augustus	meerdaagse reis naar Epen
dinsdag 3 september	Weekdagtocht
zaterdag 14 september	viering 20 jarig bestaan
zaterdag 5 oktober	busreis Bergen-op-Zoom
zaterdag 19 oktober	Veldbostocht
maandag 11 november	hernieuwingstocht
zaterdag 23 november	clubfeest ( <b>nieuwe datum!</b> )

**Noteer al deze data in jullie agenda en hou ze vrij!**

### **Moezeltocht, zaterdag 19 januari 2019.**

- Inschrijving in Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat 2, Ardoorie vanaf 7 tot 15 u.
- Afstanden: 5 – 8 – 10 – 13 – 15 – 18 – 21 en 23 km.
- Inschrijfgeld : € 1,10 leden, € 1,50 niet-leden, < 12 jaar: gratis.
- Voor iedere ingescande deelnemer is er een gratis glas moezelwijn, frisdrank of koffie.
- Om 16 u verloting van 2 reizen naar de Moezel in Hotel Rebstock.
- Mogelijkheid tot het proeven en aankoop van moezelwijzen bij de familie Ostermann.
- Dranken aan democratische prijzen.
- Verzorgde rustposten.
- Parcours langs rustige, landelijke wegen. Vanaf de 10 km gaan de parcours doorheen het spaarbekken “De Waterbek”.

We hopen natuurlijk op goed weer en een talrijke opkomst van jullie allen: leden, vrienden en familie. Het is ook nog een ideale gelegenheid voor al wie nog moet hernieuwen. Nieuwe leden zijn uiteraard ook altijd welkom!

## Eéndaagse busreizen in 2019.

Iedereen kon reeds zijn naam opgeven voor één of andere busreis van 2019. Het was immers onze bedoeling om daardoor een zicht te krijgen op de interesse en zo de geschikte bus te reserveren.

Na de vlotte inschrijving voor deze uitstappen met de bus, heeft het bestuur het volgende besloten:

- zaterdag 11 mei: Hulst: hier kunnen 86 leden mee,
- zaterdag 8 juni: Scherpenheuvel: hier kunnen 58 leden mee,
- zaterdag 5 oktober: Bergen-op-Zoom: hier kunnen we nog kiezen tussen 86 of 106 inschrijvingen.

Hoeveel plaatsen zijn er nog vrij?

- Voor Hulst: nog 17 plaatsen,
- Voor Scherpenheuvel: nog een 6-tal plaatsen,
- Voor Bergen-op-Zoom: minstens nog een 20-tal plaatsen.

Vanaf 1 januari zouden we vragen jullie inschrijvingen voor de busreizen te bevestigen door storting van € 10 per persoon per busreis, met vermelding van je naam en de bestemming van de busreis. Storting kan gebeuren op volgend rekeningnummer: BE31 7765 9860 2255

Enkel na betaling is de inschrijving definitief. **Vanaf eind januari vervalt dan ook de lijst van vooraf-inschrijvingen!**

Annulatie en terugbetaling is enkel mogelijk bij een geldige reden.

### Administratie.

## Wijzigingen in 2019 vanwege “Wandelsport Vlaanderen”.

- ⇒ Vanaf 1 januari 2019 kan enkel nog ingeschreven worden door scanning van de lidkaart. Houd daarom altijd uw lidkaart klaar bij de inschrijving.  
Vanaf 2019 krijgt u geen inschrijfkaart meer, maar een betalingsbewijs. Je hoeft aldus niets meer in de bak aan de deur te deponeren. Dit bewijs houden jullie bij tijdens de wandeling en geven jullie dan af bij de afstempeling van het wandelboekje. Enkel bij afgifte van dit betalingsbewijs zal het wandelboekje nog afgestempeld worden.
- ⇒ In de “Walking in Belgium” staat bij de aankondiging van de wandelingen onderaan het effectieve bedrag vermeld dat zal aangerekend worden aan de leden en niet-leden.
- ⇒ Uit respect voor de organisatoren en de medewerkers werd er ook een charter uitgewerkt om de starturen die vermeld zijn in de “Walking in Belgium” te respecteren.  
Dit houdt in dat pas vanaf **15 minuten** voor het opgegeven startuur de startzalen zullen geopend zijn. Dit geeft de clubs de mogelijkheid om alles op te starten. Toon jullie een respectvolle Spartastapper! De wandelsport vaart er wel bij.
- ⇒ De lidkaart 2019 zal niet meer geldig zijn tot einde februari 2020, maar het lidmaatschap vervalt op 31 december 2019. Iedereen zal dus moeten hernieuwen **vóór einde 2019!**



## **Wijzigingen in 2019 vanwege het bestuur van de Spartastappers.**

⇒ Aangezien er vanaf 1 januari 2019 alleen nog kan ingeschreven worden door scanning van de lidkaart: hernieuw op tijd en kom niet voor verrassingen te staan aan de inschrijftafel!

Hernieuwing is nog mogelijk:

- ofwel door storting van **15 euro** op rekeningnummer **BE31 7765 9860 2255 met vermelding van de naam van het lid.**
- ofwel op onze Moezeltocht van 19 januari 2019.

⇒ Ook in 2019 blijft het systeem van de **kortingsbonnen** gelden, zijnde een kortingsbon van € 2,50 per 15 wandelingen. We voeren enkel een wijziging in omtrent het gebruik van de kortingsbonnen: de bonnen kunnen enkel nog gebruikt worden voor betaling van:

- clubfeest,
- clubkledij,
- eendaagse busreizen,
- jetons op eigen wandelorganisaties.

De bonnen kunnen **niet meer** gebruikt worden voor het vernieuwen van het lidgeld!

### **Aanbevolen tochten eerste kwartaal 2019.**

Zaterdag 5 januari	Hooglede	Nieuwjaarswandeling
Zondag 6 januari	Oedelem	Nieuwjaarstocht
Zaterdag 12 januari	Staden	Putje Wintertocht
Zondag 13 januari	Zwevezele	Nieuwjaarstocht
Zaterdag 19 januari	Ardooie	Moezeltocht
Zaterdag 26 januari	Wevelgem	Eierkoekentocht
Zondag 27 januari	Zonnebeke	War Memories
Zaterdag 9 februari	Lichtervelde	Oliebollentocht
Zaterdag 23 februari	Tielt	Krokussentocht
Zondag 24 februari	Snellegem	Bibbertocht
Zondag 3 maart	Torhout	Verloren Kosttocht
Zaterdag 9 maart	Ledegem	Primeurtocht
Zondag 10 maart	Vlamertinge	Dwars Door De Westhoek
Zaterdag 16 maart	Kruishoutem	Gulden Ei Tocht
Zondag 17 maart	Mesen	Memorial March Of Peace
Zaterdag 23 maart	Zedelgem	Leeuwtocht
Zondag 31 maart	Oostende	Lentetocht

Hou nu ook reeds **28 april 2019** vrij en ga wandelen in Roeselare, de dag dat **VLAANDEREN WANDELT!**

Startplaats: de Expohallen in Roeselare. Als club willen we deze West-Vlaamse organisatie steunen. Het inschrijfgeld zal dan ook door de clubkas betaald worden. Dus bij inschrijving enkel scannen en niet betalen!

## Winterreis Dolomieten 2020.

Op de diavoorstelling van 30 november jl. hadden we nog geen volledige info over de prijs.

**De data zijn wel gewijzigd:** vertrek op zondag 23 februari rond 0.30 – 1 u. en terugkeer op zondag 2 maart rond 23 u. Dit wil zeggen: 1 dag later dan eerst voorzien.

We kunnen wel al melden dat de prijs rond de € 700 per persoon zal schommelen. Daarin is inbegrepen: het verblijf in halfpension, het eten op de middag, alle liften, uitstappen, enz... Enkel de dranken moeten nog ter plaatse betaald worden.

Deze reis is op heden volzet.

Meer info in het volgende Spartaantje!



## Slotwoord.

Eenzijds zijn we blij dat onze club verder blijft groeien, maar anderzijds verlicht dit het werk van het bestuur niet. Voor een vlottere werking zagen we ons dan ook genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren, vooral op administratief vlak, en hopen daarvoor op jullie begrip.

Zoals jullie ook merken, wordt 2019 opnieuw een goed gevuld druk jaar, zeker ook als jubileumjaar.

Lees daarom aandachtig dit Spartaantje, dat door Filip in een nieuw kleedje werd gestoken, wat het geheel zeker vernieuwend en overzichtelijker heeft gemaakt! Daarvoor, bedankt Filip!

In 2019 steunen we ook opnieuw een goed doel met onze Skobiaktocht, waar we samen met Mooimakers en Vayamundo ons inzetten tegen zwerfvuil. Diverse clubs werken hier aan mee en er is ook een spaarkaart aan verbonden.

Jullie vinden informatie over dit Walkon-wandelcriterium 2019 terug in de “Walking” op blz. 26 en 27.

De deelnemende clubs zijn te herkennen aan het Vayamundoteken onderaan hun tochtaankondiging.

Verder wensen wij jullie prettige feestdagen en een gezond wandeljaar 2019 met veel clubliefde!

Het bestuur: Carine, Dany, Filip, Gabriel, Ronny, Walter.

